



Sociëteit De Vereniging

Nieuwsbrief

Jaargang 5 - week 25 van 2020

Nieuwsbrief voor de leden



Inhoudsopgave	Bladzijde
Van het Bestuur	2
Ledennieuws	3
Verjaardagen	3
Agenda	4
Voor leden, van leden en door leden	4
Ziekenboek	9
Limericks en Gedichten	10

SOCIËTEIT "DE VEREENIGING"

Kazernestraat 38B
2514CT 's-Gravenhage
Telefoon:070-2150906



Van het Bestuur

♦ **Medelingen**
Bijdrage: Rob Hunnego, secretaris

2

Op maandag 8 juni vergaderde het bestuur, zoals het er nu naar uitziet voor de laatste keer per ZOOM. Het bestuur is voltallig aanwezig.

De COVID-19-maatregelen hebben ook een grote impact op de Soos, niet alleen op ons eigen Soos-leven, dat stilligt, maar ook op de verhuur van The King's Ballroom.

Er zijn minder uitgaven, maar ook minder inkomsten.

Hoewel dit niet gebruikelijk is, wil het Bestuur de realisatie van het eerste halfjaar ter kennisgeving aan de leden sturen, zodat iedereen inzicht heeft in de financiële reilen en zeilen tot nu toe.

Het financieringsvraagstuk van de renovatie/onderhoud/nieuwbouw loopt nog, maar er worden weer stappen gezet, om een helder plaatje aan de leden te kunnen presenteren.

Er is nog geen zicht op de planning van de extra Algemene Vergadering, die een eindoordeel over de plannen en de financiering daarvan, moet geven.

De drukproef van het Ledenboekje 2020-2021 is binnen het Bestuur bekeken. Binnenkort volgt de definitieve drukproef waarna het boekje wordt gedrukt en verspreid onder de leden.

De Eerste Kamer verhuist naar het voormalige pand van de Hoge Raad. *The King's Ballroom* zou een aanvulling kunnen zijn op de voorzieningen van de nieuwe EK-locatie.

Het Bestuur nodigt de voorzitter en de griffier uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding over de faciliteiten van onze Soos.

Een belangrijk stuk van de vergadering was gewijd aan het intelligent opstarten van de Soos.

Sipke gaf een uitgebreide toelichting op de genomen en de te nemen maatregelen.

Onder leiding van Willem van Diedenhoven worden de noodzakelijke verkeersmaatregelen en andere aanpassingen aangebracht. Punt van aandacht: het beplakken van de parketvloer mag bij verwijderen geen schade veroorzaken.

Er wordt een alarmsysteem rookdetectie geïnstalleerd.

Net zoals bij de verwarming van de biljarts, moet er een systeem worden aangebracht dat de ventilatoren na een bepaalde tijd uitschakelt. Dat bespaart energie.



Van belang is dat er geen wijzingen meer aan de elektrische installatie worden aangebracht, zonder voorafgaande toestemming van de commissaris Gebouw. Dit is een keurings- en verzekeringskwestie.

Het bestuur is van mening dat ledenactiviteiten niet perse in de Soos moeten plaats vinden, wanneer een andere (buiten)locatie meer mogelijkheden biedt om de leden elkaar weer te laten ontmoeten. Want daar is wel behoefte aan.

Volgende Bestuursvergadering: maandag 13 juli 2020 om 18.00 uur, in de Sociëteit.

Leden nieuws

Aspirant-leden.

Hieronder een overzicht van alle aspirant-leden. Op de website van de leden kunt u alle gegevens lezen van deze toekomstige leden.

Paul Stoffels sinds 1-11-2019
Alexander Guerquierre sinds 1-3-2020

Verjaardagen

In de komende weken zijn de volgende leden jarig:

Andries Andrea (14 juni)
Pascal Luttger (14 juni)
Cees Postema (14 juni)
Kees Berends (15 juni)
Maxime Hendrickx (18 juni)

Eugène Randag (23 juni)
Stef Koot (24 juni)
Aloys Arkesteijn (26 juni)
Dick Meuldijk (26 juni)
Hans van Zanten (2 juli)



Van harte gefeliciteerd!

Denken jullie aan de limerick contest van Sjoerd van der Veen.



Agenda 2020

Hieronder de actuele stand van activiteiten.

26 juni
1 juli
6&7 juli
19 dec.

Vrimisoos
Eerste Soosavond in Coronatijd
Golfen op Crossmoor bij Weert.
Kerstdiner.

4

Voor leden, van leden en door leden

In deze rubriek komen de bijdragen van diverse leden in het kader van onderlinge communicatie tijdens de intelligente “ lockdown periode a.g.v. het Corona virus.



Rob Hanzon: Een tante, de jeugd en een kleinkind in Coronatijd

‘Het zijn me tijden’, zei m’n tante van 96 in het verpleeghuis. We konden haar niet bezoeken, maar hadden regelmatig contact via skype. Daar kon zij al jaren prima mee overweg, want ze heeft kinderen en kleinkinderen in Nieuw Zeeland ‘en daar kun je ook niet elke dag naartoe’. Wat mij altijd weer bij haar opvalt is haar optimisme en humor. En haar zorg over de jeugd, niet over haar eigen ‘kwetsbare groep’. Wij maken ons druk over ouderen, bieden hulp, verzinnen leuke dingen als een draaiorgel voor de deur en zorgen en masse voor gratis maaltijden en het aanleggen van een Jeu De Boules baan. ‘Maar waarom?’, vraagt tante dan en zegt: ‘ik vind het natuurlijk goed bedoeld en aardig, maar de meeste ouderen hebben nu behoefte aan persoonlijk contact, een knuffel, een hand vasthouden, een goed gesprek. Een gratis maaltijd? Een jazzbandje? Een draaiorgel? Best leuk, maar we zijn als ouderen hier in Nederland voor 99,9% niet armlastig en onze maaltijden, uitjes en feestjes betaalden we voor Corona toch ook zelf.....!’

Ik mocht dit eigenlijk niet verder vertellen want ‘dat lijkt zo ondankbaar’. Wat ik wel verder mag vertellen is dat zij in deze tijd te doen heeft met de jeugd, de toekomst. ‘Je zal maar een puberende tiener zijn die op ontdekkingstocht wil, de wereld wil verkennen, vrienden en vriendinnen wil ontmoeten en op seksueel oorlogspad moet’ zegt ze glimlachend.

‘En dan beknot Corona ineens je bewegingsvrijheid, wordt je gedwongen thuisgehouden en heb je ouders die je niet begrijpen....dat kan toch niet goed gaan Rob?’, skypete ze. Ja, m’n oude tante, is jong van geest, denkt scherp na en doet absoluut niet aan zelfbeklag. ‘Is het niet eens tijd dat jij als oudere-jongere (voor het gemak vergeet ze dat ik 73 ben) een politieke partij voor jongeren opricht?’





Voor ouderen en middelbaren is van rechts tot links alles politiek voorradig, maar voor pubers tot dertigers is het huilen met de pet op..... 'Ik heb beloofd dat ik daar eh...over na zal denken.

Zelf voel ik me niet zo beperkt in deze tijd, doe m'n dingen, houd afstand, knap hier en daar in huis wat op*, fiets me een ongeluk – de sportschool is immers nog dicht – en doe dagelijks mee aan Nederland in Beweging. Wel mis ik natuurlijk de restaurants, de terrasjes, de soos en de spontane omgang met m'n vrienden.

Maar als compensatie is het in Meijndel gezond wandelen en best leuk om ouderwets een meegenomen bruine boterham met kaas voor de lunch te genieten. Ik deel overigens met Harry en Rob de liefde voor mooie historische cabrio's, alhoewel we daar nooit met elkaar over hebben

gesproken....moeten we echt eens doen. Zij koesteren een Engelse MG, ik ben trouw aan m'n Italiaanse Alfa Romeo spider (lekt geen olie en nee, ze roesten allang niet meer in de folder!!). Met die spider zouden we in mei via de Stelvio Pas - die dan weer sneeuwvrij is en 87 haarspeldbochten telt – naar Italië. Onze vrienden in Noord Italië (Michel en Gina) zijn gelukkig coronavrij gebleven, hun B&B is net weer open en de olijvenoogst van eind vorig jaar bracht geld in het laatje om Corona te kunnen overleven. Dat we dit voorjaar Italië voor gezien moesten houden is jammer, maar ach, er zijn echt ergere corona dingen aan de hand en Drenthe is dit jaar ook mooi.



En toen kwam er breaking news van onze jongste dochter Leonie; 'jullie worden in november voor het eerst OPA en OMA vertelde ze vol trots'. Opa en Oma, dat kwam even aan, maar ik moet zeggen.....we zijn dolenthousiast! *Ben gelijk een kamer aan het verbouwen tot babykamer, want het zal wel oppassen worden. Beide ouders van onze kleindochter – ja, het wordt een meisje - hebben een drukke baan. En slim als ze zijn vragen ze niet of we zo nu en dan willen oppassen maar: 'op welke dagen kunnen we haar het best bij jullie brengen?'

Tot gauw allemaal, hoop ik, en blijf gezond.



BRIEFWISSELING DICK - CEES



Ha Cees,

Wassenaar, 12 juni 2020

Zo al weer een week stukgeslagen. Terrassen en horeca laten wij nog maar even links liggen. Wij proberen die 1,5 meter nog steeds in acht te nemen. Wordt wel lastiger. Aan alles merk je dat men er echt genoeg van begint te krijgen. Er is veel meer verkeer op de weg en het lijkt erop dat er ook minder zorgvuldigheid bij mensen op straat en bijvoorbeeld bij de grootgrutters is. Op zich wel te begrijpen. De mens is een sociaal dier en echt natuurlijk is die 1,5 meter 'social distancing' natuurlijk niet. Het is nu natuurlijk ook minder risicovol buiten. Het virus lijkt, net als met griep, in een soort zomerstand te raken. Enige zorg over hoe dat in oktober moet lijkt me wel op zijn plaats. Het zal niet meevallen om de samenleving dan weer opnieuw te conditioneren. OV met mondkapjes heb ik nog niet geprobeerd. Hoor wel dat het daar eigenlijk best ordelijk gaat De 23^e moet ik mij weer bij het Westeinde melden dan zal ik daar ook aan moeten geloven.

Cees je hebt waarschijnlijk net als ik met verbijstering naar de ontwikkelingen in de VS gekeken. De min of meer automatische projectie van de situatie daar op die in Nederland, heeft wel wat nuancering nodig. Riskant want in dit soort sociale kwesties wordt elke poging tot nuance verdacht gemaakt. Toch een poging. De situatie bij de politie hier is echt onvergelijkbaar met die in de VS. Hier is repressie echt een soort van last resort, in de VS lijkt repressie het enige beschikbare instrument. Je weet dat ik een tijdje als rapporteur / observant meedeed aan crisesoefeningen van het C(rises) O(nderzoeks) T(eam). Doel was vaak het klaarstomen van Gemeentelijke crisesteams voor het echte werk. De escalatieladder speelde vaak een grote rol. Op de eerste trede agenten met de platte pet en dan geleidelijk opschalen naar volledig omgehangen ME met alle toeters en bellen en soms nog een paar treden hoger. Uiteindelijk ging het om "crowd controll". Daar werd stevig op ingezet. Er was geen COT scenario of er kwam een moment in voor waar boze of bange burgers opdringerig werden. Je ziet dus het verschil met de VS. Daar kent de escalatieladder heel weinig treden. In groepsverband optreden met platte pet is daar ondenkbaar. Gelijk een volledig gemilitariseerde unit op straat met allemaal troep die de counties voor een prikje van het leger over konden nemen. Toys voor de Boys: aangrenzend county een tank wij ook een tank. Ter vergelijking: hier besloten we een paar jaar terug om de ME bussen van donkerblauw naar wit met striping te schilderen.

Ik was eigenlijk wel onder de indruk van Rutte toen hij meldde dat zijn denken over Zwarte Piet ook veranderd was en erkende dat er ook hier sprake was van "systemisch racisme". Voor een VVD Minister President best wel een vergaande uitspraak toch.

Vervolgens zijn we nu ook hier aangeland bij de beeldenstorm *next level*. De eerste reactie van de meesten, ook mij, is: onzin dat doe je niet en geschiedenis laat zich niet herschrijven door eliminatie van symbolen. Een meer socratische bespiegeling is ook hier op zijn plek. Wat zouden wij hier doen met een buste of standbeeld van Hitler in de publieke ruimte.



Uphof Wijnen

Voor mensen met smaak

HET LEVEN IS TE KORT OM SLECHTE WIJNEN TE DRINKEN.

www.uphofwijnen.nl



Hoeveel standbeelden van Lenin en Stalin zijn er in de vm. Sovjet Unie niet met instemming neergehaald. Nog verder terug in onze jonge jaren ging het om standbeelden van van Heutz te paard. Die verdwenen toen ook. Ik herinner mij een dingetje uit mijn diensttijd. In de onderofficiersmess in 't Harde lag op de leestafel een periodiek van het Oud Strijders Legioen van een zekere heer Ego. Een aantal dienstplichtige sergeanten / wachtmeesters meende daar de messpresident de les over te moeten lezen. Hoop gedoe met deze gelukkig zeer verstandige adjudant maar toen ik afzwaaide lag het er nog steeds....

Kortom blijven nadenken volgens mij en ons niet gek laten maken over het gebral van Wilders / Baudet enerzijds en Mw Silvana Simons anderzijds

Cees genoeg stof tot nadenken maar in de tussentijd wordt je morgen ook nog 69. Alvast van harte. Je weet het ik volg je hierin op de voet. Inhalen gaat niet lukken.

Blijft vrolijk en gezond





Dave Salomons: *Kent u dit oud-lid nog?*



HOUSTRUSTWEG, DEN HAAG

FOTOS PETER FRANKEN

8

De zee blijft trekken

Als kind was Diederick van Eeden (61) al vaak in Scheveningen te vinden. Zijn eerste baan was in het Kurhaus en nu werkt hij alweer zes jaar in het Zuiderstrandtheater. Hij deelt zijn uitzicht graag, nu het nog kan.

OPROEP

Voor deze rubriek is de redactie op zoek naar mensen die trots zijn op het uitzicht vanuit hun woning, werkplek of tuin in Den Haag of omgeving. Daarbij tekenen wij graag uw persoonlijke verhaal op. Stuur uw suggestie, naam, telefoonnummer en een toelichting naar vanboven@ad.nl

Anouk Mentink

Uw werk verhuist volgend jaar naar Amare.

„Mijn uitzicht is eindig inderdaad, daarom leek het me leuk om te delen. Ik regel de zakelijke verhuur binnen het Zuiderstrandtheater. Congressen, feesten en partijen vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Op mijn kaartje staat manager business events. Dat mag ik doen op een plek die mij aan het hart gaat.”

Waarom bent u zo verknocht aan deze plek?

„Overal in het Zuiderstrandtheater heb je uitzicht. Op de haven, de nieuwbouw en het strand. Mijn kantoor is aan de overkant van de parkeerplaats. Van achter mijn bureau zie ik de bouw. Een paar keer per dag heb ik mijn loopje naar het theater voor afspraken, wat ik erg fijn vind.”

Waar in het theater is het uitzicht het mooist?

„Mijn favoriete plek is op de tweede etage, in de Pierfoyer. Daar kijk je uit op de haven en dat is net het *Gezicht op Delft* van Vermeer, maar dan in Den Haag. De bootjes, de horizon en de Hollandse luchten. Het doet me om die redenen denken aan dat schilderij.”

Voelt u zich verbonden met de kust?

„Ik heb best een band met de zee. Als klein jongetje kwam ik al vaak in Scheveningen. Mijn vader onderhield de panden van Zwolsman, eigenaar van horeca en winkelpanden op de boulevard. Mijn eerste baan was in het Kurhaus en mijn lief en ik vierden onze trouwerij op het strand. De zee blijft trekken.”

Wat ziet u nog meer vanuit de Pierfoyer?

„Het topzeilcentrum aan de andere kant van de haven. Daar krijgen kinderen les in kleine zeilbootjes, 'Optimistjes'. Als ze uitvaren met hun instructeur dan is het net of moeder de eend met al haar kui-

kens in de haven zwemt. Ja, ik ga het uitzicht, de loopjes en de intimiteit van het theater zeker missen.”

▼ Het buitenaanzicht.



M.O.B. Accountancy B.V.

SOCIËTEIT "DE VEREENIGING"



Sjoerd van der Veen: *De naam Virus*

Niet iedereen leest het blad De ingenieur. Gezien de huidige situatie is het nuttig om iets te vertellen over de heer Beyerinck. Over hem stond een verhaal over in de Ingenieur. De heer Beyerinck is de uitvinder van de naam Virus- het is het Latijnse woord voor slijm of gif.

In 1897 opende hij het eerste bacteriologische laboratorium ter wereld aan de oever van de Delftse Schie. Hij werkte samen met Kamerlingh Onnes (uit Leiden) om monsters te bevriezen. Zijn vinding van een onbekend fenomeen was bij de tabaks mozaïek ziekte. In 1898 omschreef hij de mozaïek ziekte die wordt veroorzaakt door iets wat leeft maar onzichtbaar is voor de toenmalige microscoop. Dat noemde hij "virus". Bij 90 gr C verwarmen was er geen leven meer, een bewijs dat iets "leefde".

Hij overleed in 1931. In dat zelfde jaar was de elektronen microscoop uitgevonden, waarbij de virussen zichtbaar werden. Ook in dat jaar werd het mogelijk om virussen te kweken en zo kwam de mogelijkheid om een vaccin tegen griep te ontwikkelen.



Ziekenboeg

Bijdrage: **Andries Andrea**



Geen nieuwe mededelingen deze week.

Houden zo mannen, blijf gezond en wees voorzichtig (ook bij soosbezoek)!!



Limericks en Gedichten

Voor Andries Andrea

door Sjoerd van der Veen

*De heer Andries Andrea wordt jarig
wij ervaren, hij is nooit karig
Hij is meester in organisatie zoals het bridgen
in niets laat deze verzekeringsman zich kisten
in Frankrijk, Turkije en alhier is hij altijd vaardig*

10

Voor Cees Postema

door Sjoerd van der Veen

*Cees, de medische en literaire kracht in onze soos
getuige de verhalen in de nieuwsbrief, echt een bolleboos
Eens was hij de voorzitter alhier bij onze club
dan weer de hulp voor moeilijke momenten in onze pub
voor alle soos vrienden blijft hij onderling kloos*

Voor Pascal Luttger

door Sjoerd van der Veen

*De verrichtingen van Pascal zijn overal zichtbaar
kijkt men naar de lessenaar, dan is "Pascal" aldaar
Hij geeft de gemêleerdheid in het gezelschap
met zijn handwerk levert hij de krenten in de pap
wij weten een werk is nooit klaar!*

Voor Maxime Hendrickx

door Aad Meuldijk

*Maxime een keienkop in het Haagse
Verbaasd zich over het aller daagse
Aanschouwt het gejaag en gejacht
En denkt handel dan diepzinnig en doordacht.
En dan blijkt het gejaag toch het traagste.*



Voor Stef Koot

door Aad Meuldijk

*. Onze Stef Haags ondernemer in ruste.
Vindt samen op de soos het knuste.
Gezellig kurken en klaverjassen, met wijn.
Daar geniet hij van, dit is zijn terrein.
Maar stelletjes denkt hij, ik wou dat Hennie mij kuste.*

11

Voor Aloys Arkesteijn

door Aad Meuldijk

*Een gepensioneerde techneut uit Den Haag.
Bezoekt onze soos heel graag
Hij coördineert wekelijks onze communicatie
Want even geen soos door de corona stagnatie
Aloys tot snel op de soos. Het liefst vandaag.*

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: **vrijdag 19 juni 12.00 uur**

Deze nieuwsbrief voor en door leden van de sociëteit wordt, onder
verantwoordelijkheid
van het bestuur, verzorgd door Aloys Arkesteijn.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.

Kopij kan worden gezonden per e-mail naar alarkesteijn@gmail.com ,
ariemeuldijk@gmail.com of swvanderwerf@planet.nl